

09.07.2020

SOSYAL POLİTİKALAR KURULU

3 VE 9 TEMMUZ 2020 TARİHLERİNDE SAKARYA/HENDEK'TE

HAVAI FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

3 Temmuz günü Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu 7 can kaybı olmuş 118 işçi de yaralanmıştır.

9 Temmuz'da daha bir hafta geçmeden ikinci patlama yaşanmış, facianın yaşandığı yerde kalan patlayıcıların enkazının taşınması sırasında gerçekleşen patlamada 3 askerimiz şehit olurken 12 kişi de yaralanmıştır. Üstelik son 11 yılda aynı fabrikada meydana gelen 6 kazadan sonra yaşanan bu 2 olay fabrikada işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili ciddi soru işaretleri oluşturmuştur. Fabrikada yapılması gereken denetlemeler usulüne uygun yapılmış olsaydı bu kayıpların yaşanmayabileceği gerçeği de vicdanları rahatsız etmiştir.

Tüm bu yaşananlardan sonra İçişleri Bakanlığı patlama olan fabrikaya ilişkin çalışma ve imar izninin en kısa zamanda iptal edileceğini açıklamıştır. Bu açıklama sönen ocakları yeniden aile yapabilecek, çocukların ana babalarını geri getirebilecek midir? Bugün hâlâ birçok soru cevapsızdır. Fabrikada kayıt dışı işçilerin de var olduğu söylenmektedir. Zarar gören ailelerin mağduriyetleri nasıl giderilecektir, kayıt dışı çalışan işçiler varsa aileleri acılarıyla baş başa mı kalacaktır, belirsizdir.

Her iki patlamanın soruşturma süreçleri, sonuçları ve adalet mekanizmasına intikalleri şeffaf ve adaletli süreçlerle işletilmelidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre ülkemizde neredeyse her gün altı kişi iş kazaları nedeni ile hayatını kaybetmekte, birçok aile bu nedenle yıkılmakta, çocuklar yetim kalmakta ve büyük maddi hasarlar oluşmaktadır.

Her iş kazası doğru uygulanan sistemler ve tedbirlerle önlenbilir!

Farklı iş yerlerinde, farklı tehlikelere karşı uyulması gereken kurallar göz ardı edilir, alınması gereken tedbirlere dikkat edilmezse yaşanılacak bu kazaların asla önüne geçilemeyecektir. Konuyla ilgili mevzuat konusunda kısmi düzenlemelere ihtiyaç duyulsa da bu konuda önemli sorumluluk mevzuatın uygulanmasını denetleyen kamu yetkililerine, işverenlere ve işçilere düşmektedir.

- Mevzuattaki kuralların insan hayatının kıymeti ve korunması öncellenerek uygulanması,
- Koruyucu önleyici tedbirlerin hayati önemi konusunda toplumsal farkındalık sağlanması,
- İş güvenliğinin kazalara engel olacak ölçüde uygulanmasının toplumsal bilinçle takipçisi olunması sağlanmalıdır.

İş kazalarını önleyebilmek için ihtiyacımız olan;

'Toplumu da kapsayacak farkındalık ve kültürel değişim' dir.

İş yerlerine yapılan denetimlerin amacı, firmaların iş güvenliği tedbir ve önlemlerini yeterince alarak gerekli uygulamaları yaptıklarının takip edilmesi olmalıdır.

Örgütlü toplum olmak, sendikalı işçi sayısının artması hem kayıt dışılığı azaltacak hem işçi haklarının daha iyi korunmasını sağlayacaktır. Sendikaların sadece ücret sendikacılığı değil, başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere **işçi haklarını koruyan ve savunan bir sendikacılık** yapmaları gerekmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli, bizim için her bir can çok kıymetli. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalıdır, biz "**Önce İnsan, Önce İş Güvenliği**" diyoruz.

Parti programımızda da konuya ayrıntılı olarak yer verdik. İktidara geldiğimizde de tek bir çalışanıma bile zarar gelmemesi için yazdıklarımızın arkasında olacağız. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının sağlıklı işlemesi amacıyla **toplumsal kültürel anlayış** başta olmak üzere sistemdeki tüm aksaklıkları hızlıca iyileştireceğiz.